

HEER  
RIDDER  
LOUIS

EN DE VRESELIJKE VROUWE



# HEER RIDDER LOUIS

EN DE VRESELIJKE VROUWE  
DOOR MYLES EN GREG MCLEOD



VERTAALD DOOR  
MARIELLA MANFRÉ

moon



Oorspronkelijke titel: *Knight Sir Louis and the Dreadful Damsel*

Oorspronkelijk uitgegeven door Guppy Books, 2020

© Tekst en illustraties: Myles & Greg McLeod, 2020

© Vertaling uit het Engels: Mariella Manfré, 2021

© Nederlandse uitgave: Moon, Amsterdam 2021

Omslagontwerp: Greg McLeod

Omslagontwerp Nederlandse uitgave: Marieke Oele

Vormgeving binnenwerk: Hannah Roos

ISBN 978 90 488 6147 7

ISBN 978 90 488 6148 4 (e-book)

NUR 282

[www.uitgeverijmoon.nl](http://www.uitgeverijmoon.nl)

[www.overamstel.com](http://www.overamstel.com)

Moon is een imprint van Overamstel uitgevers bv

**OVERAMSTEL**

**uitgevers**

Alle rechten voorbehouden.  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd  
en/of openbaar gemaakt door  
middel van druk, fotokopie, microfilm of op  
welke wijze ook, zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming van de uitgever.



Voor Louis



# DUS, WIE STAAN



## HEER RIDDER LOUIS

De jonge held van dit verhaal. Een rustige en nuchtere kampioen in een maffe wereld. Hij krijgt de moeilijkste missies toevertrouwd. Zijn naam spreek je uit als 'Loe-wie'.

## RAMMELROS

De trouwe robohengst. Sterk, dapper en altijd bereid om zijn geliefde baasje Louis te vergezellen op gevaarlijke missies. Houdt ook van vliegen en Japanse gedichtjes.



# ER IN DIT BOEK?

## MENEER CATALOGUS



Dit zwijn is een uniek soort varken. Loyaal, bereid om alles een keer (of twee) te proberen, met een brein dat dankzij magie 'veel denkeriger' is.

## PERLIJN

Een jonge tovenaars en uitvinder (of tovinder!) die zichzelf heeft opgeleid. Komt altijd op nieuwe, leuke ideeën om machines en magie te gebruiken.



## KONING BERT DE NIET-SLECHTE

De (meestal) aardige en (gewoonlijk) eerlijke koning van Hamsterhelm die in Kasteel Overdwars woont.





## BON HET ZWAARD

Een magisch zwaard gemaakt van een magische spiegel. Houdt van spreuken weerspiegelen, nare dingen in stukken hakken en zingen. (Is een superslechte zanger.)

## MYSTO

De grootste toovinder ooit. Was vroeger goed, maar werd om een of andere mysterieuze reden slecht.



## KAMPIOEN TRIXIE

Een wijze ridderkampioen die altijd druk bezig is met beschermen, organiseren of feesten. En... ze is de moeder van heer ridder Louis.



## DE STREEPJESRIDDER



Een gemene, gigantische ridder met een gestreept harnas.  
Wie daarin zit? Dat weet niemand!



# HOOFDSTUK 1









HOERA! HOERA! HAROE!







# HOOFDSTUK 2

Zo, hoofdstuk één sloeg nergens op, hè? We beginnen opnieuw. Dit is een echt hoofdstuk één, hoewel we het nu hoofdstuk twee moeten noemen vanwege die onzin in hoofdstuk één. Maar goed, daar gaan we...

Dit is het verhaal van heer ridder Louis.



HOU OP!



Heer ridder Louis is de dapperste ridder van alle landen. Dapperder dan heer ridder Cas uit het moeras van Wasdiestank. Dapperder dan heer ridder Barbara uit de bergen van Hoochendroogh. Zelfs dapperder dan heer ridder Gijs uit de draslanden van Datutgiet.



Dapperheid is waar heer ridder Louis bekend om staat.

Maar Louis is bescheiden. Hij zegt dat hij niet dapper is, maar gewoon goed in rustig blijven als iedereen helemaal over de rooie gaat.

Toen Louis jong was, sloot een plaatselijke edelman zichzelf eens buiten zijn paard-en-dubbeldekkerbus. Geen goed moment, want hij moest naar de koninklijke bruiloft. De edelman en edelvrouw en al hun vrienden waren erg van slag en renden paniekerig in het rond. Maar de kleine Louis, die nog maar vier jaar was, zag dat er een raam openstond. Hij stak gewoon zijn armpje naar binnen en haalde de deur van het slot. Dit soort nuchterheid blijkt nuttig te zijn bij het verslaan van hongerende draken, boze kabouters en kwaadaardige tovenaars. En daarom benoemde koning Bert hem tot verdediger van het vooraanstaande Kasteel Overdwars.

Oké, dus nu vraag je je af wie koning Bert is en of zijn Kasteel Overdwars echt overdwars staat? Goed, één ding tegelijk...



Koning Bert is de heerser van het koninkrijk Hamsterhelm. Een rare naam, ik weet het. Kijk niet naar mij. Het is niet mijn schuld! Maar goed, koning Bert is een goede koning. Ik bedoel niet dat hij briljant is. Hij is niet fantastisch. Hij is wel oké, snap je? Bij zijn volk staat hij bekend als koning Bert de Niet-Slechte. (Hij is zeker beter dan zijn vader die bekendstond als koning Lars de Boze.)

Bert komt van een lange lijn koningen en koninginnen. Dit zijn er een paar: koning Viktor Vooruitmaar, koningin Olivia Wel-oké, prins Wout Tegen-wil-en-dank, keizerin Sisi Zozo.



De hobby's van koning Bert zijn toespraken houden, festijnen organiseren en computerspelletjes spelen. Ja, computerspelletjes. Daar is hij echt

goed in, vooral die waarin je met een paard-en-wagen door een land vol reuzepaddenstoelen en zo moet racen.

Dat koning Bert een goed(ig)e koning is, wil natuurlijk niet zeggen dat hij altijd leuk gezelschap



is. Heer ridder Teun was de kampioen van de koning voor heer ridder Louis dat was. Hij was dapper en nobel, maar op een dag lukte het hem niet om te voorkomen dat Borax, de tweekoppige draak, koning Berts broer, prins Garibaldi (beroemd omdat hij vaag naar koekjes rook), opat.

Borax was dol op koekjes en slokte de prins in één keer op. Heer ridder Teun had het allemaal gemist, omdat hij in de keuken muffins aan het bakken was. Bert beval dat het hoofd van de ridder er met een grote bijl afgehakt moest worden. Daar was Teun niet blij mee, maar ja, hij begreep dat hij het had verprutst. Hij kreeg toestemming voor een laatste maal. Hij at muffins. (Hij zei dat ze een beetje droog waren en wel iets korter in de oven hadden gemogen.)



Goed, terug naar Kasteel Overdwars. Dat lijkt erg op Kasteel Camelot van koning Arthur, maar met

een maffere naam. Er is maar één belangrijk ding om te onthouden over Kasteel Overdwars en dat is dat Kasteel Overdwars echt overdwars staat.

Net als alle ridders heeft heer ridder Louis een paard. Het is een speciaal gemaakt robotpaard met de naam Rammelros. Rammelros is Louis' trouwe vriend en doet ook dienst als slaapkamer.

Rammel is nergens bang voor. Ooit vloog hij de maag van een reus in om een plant in een pot te redden. Dat was een zonnebloem die hij zelf vanuit een zaadje had laten groeien. Die ging hij echt niet laten opeten door een grote groene griezels.



Rammel zegt niet veel, en hinnikt ook niet veel. Maar in zijn vrije tijd maakt hij graag Japanse gedichtjes, haiku's. Dit is een van zijn favorieten:

O, mijn zonnebloem  
Opgeslokt door een monster  
Dat is de sigaar

Hoftovenaar Perlijn had Rammelros gemaakt voor Louis.

De jonge Perlijn is nog geen volledig gekwalificeerde tovenaar. En ze is niet alleen een tovenaar. Ze is ook een uitvinder. Een soort tovinder... of uitenaar.





Maar goed, ze komt uit een grote stad in het zuiden die Musburgh heet. Ze kwam naar het noorden om zich in te schrijven voor Meester Mysto's Miraculeuze Mysterieuze en Mystieke Academie voor Magie en Magische Machines (in het kort MMMMMMMM genoemd). Helaas werd haar studie op het laatste moment afgeblazen. Waarom? Mysto was opeens slecht geworden en het bos in gevlucht. Daarom heeft Perlijn zichzelf maar opgeleid.

Mooi. Dus nu we een paar dingen hebben uitgelegd, kunnen we echt beginnen.





# HOOFDSTUK 3

‘Vandaag hebben we bij Riddertijd een heel speciale gast. We praten met de kampioen van Kasteel Overdwars, heer ridder Louis...’

PRESENTATOR: Welkom in de studio, Louis.

HEER LOUIS: Dank je wel, Matthijs.



PRESENTATOR: Mijn naam is niet Matthijs.

HEER LOUIS: Weet ik. Ik vond het gewoon leuk om je Matthijs te noemen.

PRESENTATOR: Vertel eens, Louis. Hoe oud ben je?

HEER LOUIS: Ik ben twaalf.



PRESENTATOR: Echt? En wanneer besloot je om een ridder te worden?

HEER LOUIS: Na het ontbijt.

PRESENTATOR: Aha. En je levensgevaarlijkste strijd tot nu toe was...?

HEER LOUIS: Waarschijnlijk toen ik de losse kies van reus Kruimeltank moest trekken. Hij wilde niet naar de tandarts.

PRESENTATOR: Ik dacht dat het de vete was met Brandende Billenbijter, de paarse draak uit Grauwdam.

HEER LOUIS: Dat was makkelijk. Ze had jeuk en kon daar niet bij. Eigenlijk is ze best aardig

PRESENTATOR: Vertel eens, is er iets waar je bang voor bent?



HEER LOUIS: Niets.

PRESENTATOR: Ik hoorde...  
wespen.



HEER LOUIS: Nee! Ik ben niet bang  
voor wespen. Helemaal niet. Er zijn hier  
geen wespen, toch?

PRESENTATOR: Misschien wel, misschien  
niet...

HEER LOUIS: Anders moet ik denk ik gaan.  
Niet omdat ik bang ben of zo. Gewoon  
omdat ik denk ik zin heb om ergens  
anders heen te gaan.



PRESENTATOR: Ik snap 't. BZZZZZZ!

HEER LOUIS: AHHHH!

PRESENTATOR: Je bent WEL bang voor  
wespen!

HEER LOUIS: Nietes!

PRESENTATOR: Ik geloof je niet.



HEER LOUIS: Mag ik nu gaan?

