

4 februari

Een roze been

Bibi uit de straat heeft een roze been. Ze is met haar fiets gevallen en toen heeft ze haar been gebroken. Gelukkig hebben Bibi en Lotte wel altijd een helm op. Anders had ze misschien ook een gat in haar hoofd gehad.

Nu zit Bibi in het speeltuintje in een rolstoel. Haar been ligt recht vooruit en is verpakt in roze gips.

Haar papa zit op een bankje toe te kijken.

Pip en Polle lopen naar Bibi toe. Ze hebben samen een cadeautje voor Bibi gekocht.

'Hier, Bibi,' zegt Pip. 'Omdat je zo zielig bent.' Pip geeft haar pakje aan Bibi.

Bibi pakt het uit. 'O, glitterpennen,' roept ze. 'Die wou ik net hebben!'

Als bedankje mag Pip iets op Bibi's roze been tekenen. Ze pakt een paarse glitterpen en tekent twee hartjes. 'Dat zijn onze hartjes samen,' zegt Pip. 'Omdat we vriendjes zijn.'

Ook Polle mag iets tekenen. En Jusuf en Torran en ook alle grote mensen die komen kijken naar Bibi's been.

En iedereen neemt een verrassing mee. Ze krijgt snoep, strijkkraaltjes, klei, twee mooie boeken, een stertoverstaf, een glitterbal en een knuffel. Haar papa heeft een tas gehaald om alle cadeautjes in te stoppen.

'Ik heb nog meer cadeautjes gekregen dan toen ik jarig was,' roept Bibi.

'Heb je veel pijn?' vraagt Pip.

'Niet meer,' zegt Bibi.

'Dan wil ik ook een roze been,' zegt Pip.

Bibi lacht. 'En dan word je ook nog eens overal naartoe gereden, alsof je een prinses bent.'

